

Χριστουγεννιάτικες Αναποδιές

Παιδική Ομάδα Δημιουργικής
Γραφής

Global Arts Studios



Πρωτοχρονιά 2021



Χριστουγεννιάτικες Αναποδιές

Ομάδα Δημιουργικής Γραφής Παιδιών

Global Arts Studios



Το χαλασμένο έλκυθρο (Αλεξάνδρα Τσέρμα)

Κάπου στη Φιλανδία στο χωριό του Αϊ Βασίλη τα ξωτικά ετοίμαζαν τα Χριστουγεννιάτικα δώρα! Ο Μπισκοτούλης που ήταν το πιο χαρούμενο ξωτικό και ο πιο πιστός βοηθός του Αϊ Βασίλη, φόραγε την αγαπημένη του στολή, πράσινο παντελόνι, κόκκινη μπλούζα και παπούτσια με καμπανούλες.

Εκείνη την ημέρα ήταν πιο χαρούμενος από ποτέ γιατί ήταν παραμονή Χριστουγέννων.

Όταν ο ο Αϊ Βασίλης πήγε να δει αν ήταν όλα έτοιμα, ξαφνικά είδε καπνούς και τη μηχανή με τα δώρα χαλασμένη.

Ο Αϊ Βασίλης άρπαξε ένα καραμελοκατσαβίδι και προσπάθησε να τη φτιάξει μάταια όμως γιατί το μαγικό φίλτρο είχε τελειώσει. Ο Αϊ Βασίλης χωρίς να σκεφτεί τίποτα άρπαξε τον Μπισκοτούλη ανέβηκε στο έλκυθρο του και πήρε τον δρόμο για την πόλη Κακούγεννα. Είναι μια μαύρη πόλη που μισεί τα Χριστούγεννα και εκεί ζουν οι Καλικάντζαροι. Που είναι πολύ άτακτα και κακά πλάσματα. Εκεί υπάρχει και μια

πηγή με μαγικό φίλτρο. Γι αυτό ο Αϊ Βασίλης όποτε τελειώνει το μαγικό φίλτρο πηγαίνει εκεί να παίρνει άλλο.

Όταν έφτασε ο Αϊ Βασίλης στην πόλη Κακούγεννα όλα τα καλικατζαράκια έπεσαν πάνω του. Πέταξε τον Μπισκοτούλη ψηλά και ο Μπισκοτούλης έτρεξε, πήγε γρήγορα στην πηγή και πήρε το μαγικό φίλτρο και πραγματικά έσωσε τα Χριστούγεννα. Όμως τα κακά καλικαντζαράκια, καθώς έφευγε ο Αϊ Βασίλης του πέταξαν το φίλτρο αρρώστιας και ο Αϊ Βασίλης έπαθε συνάχι!



Ο Αϊ Βασίλης δεν αισθάνεται καλά (Βάσια Ταραντίλη)

Ο Άγιος Βασίλης έφτιαξε το έλκηθρό του και ήταν καιρός να διαβάσει τα γράμματα των παιδιών. Όπως κάθε χρόνο ο Αϊ Βασίλης κάθισε στο γραφείο του και διάβαζε τα γράμματα των παιδιών και τα ξωτικά του έφτιαχναν τα παιχνίδια, ο ίδιος ετοιμάζε τους τάρανδους τους και όλοι εκείνη την εποχή ήταν χαρούμενοι, όμως φέτος συνέβη κάτι απαίσιο. Αρρώστησε πολύ βαριά και κανένα φάρμακο δεν τον έπιανε, από το φίλτρο που του έριξαν οι καλικάντζαροι. Όλοι ήταν τόσο αγχωμένοι γιατί σε τρεις μέρες ήταν τα Χριστούγεννα και έπρεπε να παραδώσει όλα τα δώρα στα παιδιά. Τα ξωτικά ακόμα και τόσο αγχωμένα που ήταν συνέχισαν χωρίς σταματημό το καθήκον τους. Το οποίο ήταν η κατασκευή και το πακετάρισμα των παιχνιδιών.

Παράλληλα ο Αϊ Βασίλη ήταν κουκουλωμένος στο κρεβάτι του και η γυναίκα του, έφτιαχνε σούπες και πορτοκαλάδες για να πάρει δύναμη αλλά μάταιη η προσπάθεια. Αφού οι σούπες της κυρίας Βασίλη δεν έφερναν το επιθυμητό αποτέλεσμα, έβαλε στην κατσαρόλα ότι της ερχόταν στο κεφάλι: φασκόμηλο, θυμάρι, μέλι, ρίγανη, λεμόνι, κανέλα, γαρύφαλλο, καυτερή πιπεριά και έφτιαξε ένα ρόφημα turbo. Το έδωσε στον Αϊ Βασίλη και μετά από τρεις ώρες έγινε το θαύμα. Η μύτη ξεβούλωσε, ο πυρετός έπεσε, ο βήχας σταμάτησε αλλά ο Αϊ Βασίλης αισθανόταν ακόμα κουρασμένος. Λίγο πριν φύγει για το μακρύ ταξίδι σκαφτόταν να δώσει αυτό το δυναμωτικό ρόφημα και στους τάρανδους του για να γίνουν και αυτοί τούρμπο. Τους σκεφτόταν να τρέχουν με πολύ δύναμη, να αναπτύσσουν πολύ μεγάλη ταχύτητα και τελικά να καταφέρνουν να παραδώσουν όλα τα δώρα των παιδιών πριν ξημερώσει. Όμως όλα αυτά ήταν ένα ...όνειρο. (Βάσια)





Ο Ντάσερ πηγαίνει δώρα στα παιδιά (Βαγγέλης Ταραντίλης)

Ήταν δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Ο Αϊ Βασίλης έστειλε ένα ξωτικό να μάθει αν τα πάντα είναι έτοιμα, τα δώρα στα κουτιά τους, το έλκηθρο και τους τάρανδους. Το ξωτικό μέτρησε τους τάρανδους και τους βρήκε 8 αντί για 9. Δηλαδή έναν λιγότερο. Τους ξαναμέτρησε πολλές φορές γιατί δεν πίστευε αυτό που έβλεπε. Τελικά δεν ήταν ψέμα. Έλειπε ο Ντάσερ ο πιο τολμηρός Τάρανδος. Το ξωτικό τρελάθηκε. Πως θα πήγαινε τώρα στα παιδιά ο Αι Βασίλης χωρίς τον πιο θαρραλέο του Τάρανδο; Ξεσήκωσε όλους τους τάρανδους και τα ξωτικά και άρχισαν να ψάχνουν τον Ντάσερ.

Έψαξαν παντού, σε χαράδρες, σε αποθήκες σε ζαχαροπλαστεία (ήταν και λιχούδης, εκτός από τολμηρός, ο Ντάσερ), αλλά δεν τον βρήκαν. Όταν νύχτωσε κουρασμένοι και απογοητευμένοι έπεσαν για ύπνο. Αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Τη νύχτα ο Αι Βασίλης σηκώθηκε παρόλο που ζαλιζόταν και πήγε στους στάβλους να ψάξει τον Ντάσερ γιατί τα Ξωτικά

του είχαν πει όλη την αλήθεια. Εκεί τι να δει; Ο Ντάσερ είχε γυρίσει πίσω ευτυχισμένος και χαμογελαστός. Ο Αϊ Βασίλης ανακουφισμένος τον ρώτησε που είχε πάει. Ο Ντάσερ του είπε πως ήταν ανυπόμονος και πήρε κάποια δώρα μόνος του και τα πήγε στα παιδάκια που είναι στα νοσοκομεία. Το έκανε αυτό για να τους δώσει λίγη χαρά. Ο Ντάσερ ζήτησε συγγνώμη από τον Αϊ Βασίλη αυτός όμως δεν του κράτησε καμία κακία, ούτε θύμωσε μαζί του, αντίθετα ήταν χαρούμενος που ο τολμηρός του τάρανδος πήγε στα παιδιά στα νοσοκομεία χωρίς αυτόν. Μόνο και μόνο για να δώσει χαρά και χαμόγελα στα παιδιά. (Βαγγέλης)



Η Κυρία Αϊ Βασίλη σώζει τα Χριστούγεννα (Ελπίδα Σαισανά)

Την παραμονή της πρωτοχρονιάς η κα Αϊ Βασίλη πήγε να βοηθήσει τον Αϊ Βασίλη να ετοιμαστεί. Ο Αϊ Βασίλης ένιωσε πως ακόμα δεν ήταν καλά και ξάπλωσε στο κρεβάτι για να ξεκουραστεί. Η γυναίκα του ανησυχούσε για αυτόν και ταυτόχρονα αναρωτήθηκε «ποιος θα μοιράσει τα δώρα

φέτος;» Τότε κατάλαβε πως ήταν βαριά άρρωστος και δεν μπορούσε να σηκωθεί από το κρεβάτι . Όταν το έμαθαν αυτό τα ξωτικά πανικοβλήθηκαν αλλά η κα Αι Βασίλη κατάφερε να τα ηρεμήσει και τους εξήγησε πως φέτος θα μοιράσει αυτή τα δώρα. Ο Αϊ Βασίλης και η γυναίκα του είχαν πολύ άγχος. Τελικά με αυτά και με εκείνα έφτασε το βράδυ. Η κυρία Αϊ Βασίλη ανέβηκε στο έλκηθρο φόρτωσε τα δώρα και ξεκίνησε για να τα μοιράσει στα παιδιά όλου του κόσμου.



(Ελπίδα Σαισανά)

Παιδικό Τμήμα Δημιουργικής Γραφής GLOBAL ARTS STUDIOS 2020/2021
Στην συγγραφή του βιβλίου συμμετείχαν:
Βάσια Ταραντίλη
Βαγγέλης Ταραντίλης
Ελπίδα Σαισανά
Αλεξάνδρα Τσέρμα

Υπεύθυνη καθηγήτρια:
Μαρία Παπανικολάου

